

'Elk nieuw schooljaar is weer spannend, ook voor de juf!'



📍 Juf Riet wil nog niet met pensioen, daarvoor geniet ze teveel van haar werk.

Voor Riet van Oort start volgende week haar 42ste schooljaar als juf, haar 37ste jaar op de School met de Bijbel in Eemdijk. Je zou verwachten dat ze daar na al die jaren haar hand niet voor omdraait, maar zelf ziet ze dat anders. „Aan het eind van de zomer zie ik altijd als een berg op tegen het nieuwe schooljaar. Het is elke keer weer spannend hoe het zal gaan." Maar tegelijk vindt ze het de mooiste baan die er is en wil ze nog niet aan haar pensioen denken.

👉 Frieda van de Geest

„Ik ben nu 63 en mag nog vier jaar blijven werken. En ik hoop dat ook vol te houden, vervroegd pensioen lijkt mij nu niet aantrekkelijk. Ik zou het graag afronden op mijn 67ste, want dan móet ik stoppen en dan is het ook goed.

Tot die tijd hoop ik grip te houden op mijn werk, dat dingen me niet ontgaan omdat ik wat ouder word. Daar waak ik voor en ik vraag mijn collega's dat ook te doen. Ik hoop dat het me gegeven wordt dat ik 45 jaar onderwijs en 40

jaar Eemdijk mag volmaken. Want ik geniet nog elke dag!"

Aan passie voor haar vak ontbreekt het Riet niet. „Juf zijn zit in mijn bloed. Als kind speelde ik altijd 'schooltje'. Dan maakte ik eerst sommen, die ik vervolgens zelf ging nakijken. De fouten die ik expres maakte, verbeterde ik met een rode streep, maar krullen zetten vond ik het allermooist. Mijn vader was hoofd van een lagere school en nam me soms mee naar de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs. Ik mocht de spulletjes hebben die we daar vandaan

meebrengen, ik vond dat echt geweldig. Ik heb ook nooit overwogen om iets anders te gaan doen."

'IK HOOP DAT HET ME GEGEVEN WORDT DAT IK 45 JAAR ONDERWIJS EN 40 JAAR EEMDIJK MAG VOLMAKEN'

Na de mavo volgde Riet de opleiding tot kleuterleidster. „Kleuterscholen stonden in

die tijd nog los van de lagere school. Toen in 1985 het systeem veranderde, kwamen er basisscholen: groep 1 tot en met 8. Kleuterleidsters moesten bijgeschoold worden en ik heb die cursus toen gevolgd. Daarna mocht ik voor alle groepen."

VERKNOCHT AAN EEMDIJK

Tijdens Riets eerste baan in Meerkerk, trouwt ze met André van Oort, die op dat moment nog op de politieopleiding zit. „Trouwen was gunstig. Je kreeg dan een hoger salaris bij de politie, bovendien had je kans om een



huis te krijgen in de plaats waar je gestationeerd werd. Het werd Bunschoten, waar we een woning kregen in de Bizetstraat. Ik ging ik op zoek naar een baan in de buurt, dat was in die tijd niet makkelijk. Er was een groot lerarenoverschot, maar het lukte in Nijkerkerveen."

Riet en André verwachten al snel hun eerste kindje, maar helaas blijkt de baby niet levensvatbaar en sterft het tijdens de geboorte. „Dat gebeurde in april 1984. Het was heel verdrietig en in alles wat me overkwam, besloot ik mijn baan op te zeggen. Ieder ander zou ik nu adviseren om juist weer het werk op te pakken, maar dat was toen toch

anders. Toch ging het al snel weer kriebelen en na de zomer ben ik alweer invalwerk gaan doen. Later werd Jasper geboren en toen hij 1,5 jaar was kon ik een baan krijgen in Eemdijk voor 1,5 dag in de week. En daar ben ik nooit meer weggegaan!"

Al snel ging het gezin wonen op Eemdijk, waar Riet inmiddels een begrip is. „Ik ben echt verknocht aan Eemdijk. We wonen praktisch aan de Eem en dat het zo'n klein plaatsje is, vind ik juist zo heerlijk. Ja, iedereen kent me. Soms komen kinderen bij me aan de deur, of ik hun sportclub wil sponsoren of om een tekening te brengen. Ik vind dat nooit vervelend! Omdat wij zijn aangesloten bij de Hervormde Gemeente van Bunschoten en daar ook naar de kerk gaan, kom ik op zondag geen kinderen van school tegen en dat is goed. Op die dag kom ik echt los van mijn werk."

NIEUW SCHOOLJAAR
De School met de Bijbel krimpt de laatste jaren, voornamelijk omdat er op Eemdijk minder gezinnen zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd. „We starten volgende week met 66 leerlingen. Ik ben blij dat we als school aangesloten zijn bij Scholengroep Wijzer, maar dat we tegelijk zelfstandig kunnen blijven bestaan vooralsnog. We hebben een klein, hecht team. Zelf sta ik samen met mijn geweldige duo-collega voor groep 3/4. Het is ontzettend fijn om in een duo te werken: je kijkt met vier ogen naar een kind. Ik vind het een groot voordeel dat het combinatieklassen zijn. De kinderen hebben steun aan elkaar en ze bouwen een grote zelfstandigheid op, omdat ik ze niet altijd tegelijk aandacht kan geven. Voor mezelf vind ik het fijn dat ik de kinderen twee jaar kan begeleiden, in het tweede jaar kun je ze net nog wat verder op weg helpen. En elk jaar is weer uitdagend, omdat er een nieuwe groep bij komt. Juist daarom vind ik mijn werk nog steeds zo leuk: elk kind is anders, steeds weer krijg je een nieuwe groep die je mag helpen ontwikkelen. Net als elk jaar heb ik ook nu weer de spanning of het me dit jaar weer zal lukken. Voor mij is goede voorbereiding de oplossing en het dan gewoon tegemoet gaan."

VEILIGHEID EN GEBORGENHEID

Riet: „Vaak wordt gedacht dat de kinderen van tegenwoordig anders zijn dan vroeger, maar daar geloof ik niet zo in. Een kind is een kind. Elk kind wil spelen en ontwikkelen, dat is zo basaal, dat is in alle tijden nooit veranderd. Maar wel de omstandigheden waarin een kind opgroeit. De wereld heeft grote invloed op ze. Oorlogen en rampen komen dichtbij, veel kinderen maken scheidingen mee, er komen ontzettend veel prikkels op ze af. Kinderen moeten daarmee omgaan en dat is wel een verschil met vroeger. En dan heb ik het niet alleen over negatieve dingen. Ook met luxe en rijkdom moeten ze leren dealen. Al heel jong staan ze voor keuzes."

'IK WIL KRITISCH NAAR MEZELF KIJKEN EN VRAAG MIJN COLLEGA'S DAT OOK TE DOEN, OM EEN GOEDE LEERKRACHT TE BLIJVEN'

Veiligheid en geloof zijn Riets kernwaarden in haar werk.

„Mijn geloof in God gaat als een rode draad door mijn leven, van daaruit werk ik. Ik vind het zo belangrijk om daarmee op te groeien en het Bijbelonderwijs speelt hierin een grote rol. Elk kind moet weten hoe geliefd het is. En zo moeten ze ook met elkaar leren omgaan. Ik vind het heel erg als kinderen elkaar pesten. Elke dag zeg ik daar wel iets over in de klas, zodat elk kind zich veilig weet. Zodat ze ook leren welke impact hun gedrag heeft op een ander. Ik vind rekenen en taallessen ontzettend waardevol, maar die veiligheid en geborgenheid zeker ook. Ik zie dat na zoveel jaar nog steeds als een opdracht voor mezelf: het geloof meegeven aan volgende generaties en elk kind de liefde en aandacht geven die het nodig heeft. Integriteit in mijn werk vind ik ook erg belangrijk. Ik sta altijd open voor feedback van ouders en collega's. Fouten wil ik verbeteren en ervan leren, zo blijf ik kritisch naar mezelf kijken

om een goede leerkracht te blijven."

GAMES IN DE KLIKO

Op Eemdijk hebben kinderen relatief veel ruimte om buiten te spelen. Ze gaan praktisch allemaal naar dezelfde basisschool en kennen elkaar daardoor bijna allemaal. „Ik zie dit als iets positiefs. Het is leuk om te zien hoe ze elkaar ook na schooltijd opzoeken. Alle leeftijden spelen met elkaar. Ik kan enorm genieten van spelende kinderen. En dan écht spelen, gamen is mijn ding niet. Ik zie echt wel dat kinderen dat leuk vinden en met drie zoons ben ik er ook niet aan ontkomen, maar ik vind het zelf verschrikkelijk. Ik heb weleens wat games in de kliko gegoooid vroeger! Laat kinderen vooral lekker buiten spelen, of bouwen, met Lego bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ze hebben maar weinig nodig."

Helemaal anti-beeldschermen is Riet niet. De digitalisering in het onderwijs biedt veel voordelen. „We zijn deze weg ingeslagen en kunnen niet meer terug. En dat zou ik ook niet meer willen. Ik loop niet voorop en ik merk echt wel dat mijn jongere collega's dit gemakkelijker oppakken. Maar ik ben blij met deze ontwikkeling. We kunnen dankzij digitale lesmethodes veel beter aansluiten op het niveau van het individuele kind."

'DE DIGITALISERING IN HET ONDERWIJS BIEDT VEEL VOORDELEN'

„Het inzicht dat we nu hebben in hoogbegaafdheid bijvoorbeeld, was er vroeger niet. Achteraf denk ik weleens over een oud-leerling: 'dat kind moet zich wel enorm verveeld hebben'. Nu kunnen we een leerling beter uitdagen. De mogelijkheden zijn dankzij digitaal onderwijs veel uitgebreider."

In coronatijd moest alles digitaal. Voor Riet is dat een dieptepunt in haar onderwijsloopbaan. „Verschrikkelijk vond ik dat. Zat ik hier thuis, ik kon de kinderen niet echt zien, ik kon ze er moeilijk bijhouden en er werd op technisch vlak

ook veel van me verwacht. Het was echt een moeilijke tijd. Zeker ook voor de ouders, het heeft een enorme druk op hen gelegd."

GEZONDHEID

Voor Riet volgt er na corona nog een persoonlijk dieptepunt, als ze de diagnose borstkanker krijgt. „Het was in maart 2021, we zaten nog in lockdown. Het is gelukkig vroeg ontdekt in de bus, bij het bevolkingsonderzoek. Ik ben geopereerd en bestraald. Gelukkig is het helemaal weg en kon ik na de zomervakantie weer terug naar school. Behalve rond de zwangerschappen van mijn kinderen, is dit de enige keer geweest dat ik wat langer uit de running ben geweest. Ik ben blij met mijn goede gezondheid, maar daar let ik ook op. Ik wandel en zwem elke week en zorg voor gezonde maaltijden."

'ELK KIND MOET WETEN HOE GELIEFD HET IS'

„Ik hou ervan om veel te doen. Drie dagen sta ik voor de klas. Op donderdag pas ik op de kleinkinderen, samen met André. Ze komen dan alle zes: de twee kleintjes zijn er's morgens vroeg al en de anderen komen na schooltijd. In vakanties heb ik ze allemaal de hele dag, dat vind ik wel intensief. Daarom doe ik het in de zomervakantie alleen in de eerste en laatste week. Daar tussenin wil ik echt overal los van zijn."

Ook in de kerk vervult Riet een aantal taken en op het koor Tin Speransa zingt ze en verzorgt ze de lief-en-leed-attenties. „Tot rust komen doe ik door te lezen. Eens per twee maanden kom ik met een leeskring bijeen. Ja, mijn dagen zijn gevuld. Maar het mooie van het onderwijs is dat je steeds afwisseling hebt: werken, weekend, werken, vakantie, enzovoort. Ik moet er niet aan denken dat alle dagen hetzelfde zijn. Stiekem weet ik ook al wat ik wil doen als ik straks met pensioen ben: een opleiding theologie voor gemeenteleden, dat lijkt me ontzettend interessant...", besluit Riet.