



PUZZELN MET DE BUNSCHOTER

OEFEN SUDOKU

	7	2	9	3	6		1	
		1			5	9		
						3		6
2	6				1			
		7				1		
			8				2	5
8		5						
		3	2			6		
	2		7	5	9	8	3	

PRIJS SUDOKU

2		5			9			
		9	8				2	7
8		4		2			1	
4	8			9				
			1		2			
				8			6	3
	5			6		4		2
7	6				4	1		
			5			3		6

KLAAS HARTOG
heerlijk authentiek.

Oplossing:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Naam: _____

Adres: _____

Meedoen

U dient uw oplossing in te leveren voor dinsdagavond 20.00 uur in de brievenbus van ons kantoor aan de Broerswetering 10 of Celsiusweg 1. U dient deze oplossing in te vullen op het strookje in de krant met daarbij uw naam en adres. Deze oplossing stopt u in een blanco envelop met daarop de vermelding Puzzel. U kunt de oplossing ook mailen naar prijsvraag@debunschoter.nl. Uit de oplossingen worden twee winnaars getrokken. Zij kunnen de bon ophalen op de Celsiusweg 1. Tegen inlevering van deze bon ontvangt hij/zij een heerlijke Spakenburgse tulband.

Oplossing puzzel 24 juni:

Grasland

Winnaars:

Amanda Bos, Goudvink 11
Willem de Graaf, Merel 42

'In het onderwijs kom ik pas echt uit de verf!'

Willemijne de Graaf-Kok (34) is dol op kinderen. Haar droom was dan ook altijd om juf te worden. Enthousiast begon ze na de havo aan de pabo, maar stemproblemen gooiden roet in het eten en ze stopte met haar opleiding. Pas als ze als moeder weer de basisschool binnenloopt, beseft ze hoeveel ze eigenlijk van het onderwijs houdt en ze besluit er alsnog voor te gaan. Inmiddels werkt ze vol passie als onderwijsassistent op De Grondtoon. Nu het schooljaar ten einde loopt, blikken we terug en alvast vooruit met juf Willemijne.

👉 Frieda van de Geest

Ruim 12,5 jaar lang is Willemijne het gezicht van de verf- en behangwinkel van Schildersbedrijf Kok, aan de Spuistraat. „Van jongs af aan had ik een bijbaantje in onze familiezaak. Interieurstyling is altijd mijn hobby geweest. Ik vond het geweldig om mensen te helpen met de inrichting van hun woning. Van mijn vader moest ik wel gaan studeren, niet automatisch het familiebedrijf in. Ik ben na de havo op de pabo terechtgekomen, maar helaas kon ik die studie niet afmaken, hoe leuk ik het ook vond. Ik had in die tijd veel last van stemproblemen. Dit komt omdat mijn stembanden niet gesloten zijn, hiermee ben ik geboren. Er hoefde maar iets te zijn, of ik was mijn stem kwijt, niet handig als je voor de klas moet staan. Nog steeds is dit een zwakke plek, maar ik heb nu een rustiger leven en daardoor minder klachten. In die tijd hield ik nog van uitgaan en lette ik nergens op. Ik kwam zo vaak zonder stem op school. Steeds kreeg ik die feedback: 'Je bent zo goed in het vak, maar je stem...'

OUDE LIEFDE

Willemijne maakte haar studie niet af en ging volledig aan de slag als interieurstylist in de winkel. „Ik heb daarvoor verschillende opleidingen gevolgd en genoot echt van mijn werk. Ik miste in die tijd het schoolleven niet, wel heb ik altijd liefde voor kinderen gehouden. Als er kin-

deren in de winkel kwamen, liet ik ze altijd helpen met het mengen van de verf. Dat vond ik enig! Ik heb het werk in de winkel 12,5 jaar gedaan. Toen kwam de beslissing van mijn broer om de zaak te sluiten. Het is in deze tijden lastig om een fysieke winkel vol te houden. Natuurlijk was dit verdrietig, maar 'met mij hoef je echt niet te zitten', zei ik tegen hem. Ik wist het meteen: ik ga het onderwijs weer in!"

'ALS ER KINDEREN IN DE WINKEL KWAMEN, LIET IK ZE ALTIJD HELPEN MET HET MENGEN VAN DE VERF'

Willemijne is getrouwd met Wilbert en moeder van twee dochters: Oonah (7) en Doris (4). In de periode dat de winkel sloot, ging Oonah voor het eerst naar school. „Ik vond het zó leuk om weer in een basisschool te komen," vertelt Willemijne. „Het is gewoon dat sfeertje. Ik voelde meteen weer die oude liefde voor het onderwijs. Haast zonder erbij na te denken, schreef ik me in voor de LOI-opleiding tot onderwijsassistent. Ik wist ook al op welke school ik wilde werken, op De Grondtoon. Daar heb ik me gemeld en ik kon meteen aan de slag. Ondertussen volgde ik zelfstandig de opleiding."

UNIEK ONDERWIJS

De Grondtoon heeft een voor Bunschoten-Spakenburg unieke onderwijsmethode waarbij leren op niveau het uitgangspunt is. Vanuit drie stamgroepen (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) krijgt elk kind les op zijn of haar eigen niveau. Bepaalde lessen, maar ook bijvoorbeeld de Kanjertraining en het middageten doen ze altijd in hun eigen stamgroep. Bij de kernvakken gaan ze vaak in kleinere groepen uiteen.

„Ik kende dit systeem nog niet en juist daarom trok het me zo aan. Inmiddels ben ik enorm enthousiast. Het systeem is heel flexibel en persoonlijk gericht. Ieder kind volgt onderwijs op eigen tempo en niveau met behulp van een digitale lesmethode. Zo zitten de verschillende leerjaren en niveaus soms naast elkaar te werken, zonder dat ze van elkaar door hebben waar ze precies zitten. Dat vind ik erg mooi. Het is soms lastig uitleggen, je moet het echt komen ervaren. Ik nodig vaak mensen uit om gewoon eens te komen kijken op onze school, dan kun je het pas echt goed uitleggen."

BELANGRIJKE ROL

Willemijne heeft afgelopen voorjaar haar mbo-opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Het omscholen is haar meegevallen. „Maar ik moest ook wel, omdat ik mijn werk kwijt zou raken en wist wat ik graag wilde. Daar had ik een diploma voor nodig. Vrij on-

doordacht maakte ik de keuze voor een LOI-opleiding. Achteraf had ik ook een andere weg kunnen kiezen. Tegelijk was het in coronatijd fijn dat ik hiervoor had gekozen. Ik kon gewoon doorgaan, omdat het sowieso al thuisonderwijs is."

'IK BESEF STEEDS MEER HOE BELANGRIJK JE ALS JUF BENT VOOR DE KINDEREN'

In de praktijk leerde Wille mijne het meest. Ze werkt vooral met het jonge kind, groep 1,2,3. „Buiten de lokalen hebben we een leerplein.

Dit zijn de zogenaamde hoeken, waar kinderen leren en spelen. Ze mogen op het kiesbord aangeven welke hoek ze kiezen. Samen met de leerkracht van deze groep, begeleid ik de kinderen op het leerplein. Ook heb ik veel een-op-eencontact met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ik had niet gedacht dat ik jonge kinderen zo leuk zou vinden. Vroeger dacht ik echt dat de hogere groepen beter bij me zouden passen. Maar ik vind die kleintjes zó lief! Ze zijn zo eerlijk en open. Ik besef steeds meer hoe belangrijk je als juf bent voor de kinderen."

PITTIG SCHOOLJAAR

Het was een bewogen schooljaar voor De Grondtoon. Allereerst door de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan het Jan Zwartplantsoen, maar ook door ziekte in het team en het noodzakelijke thuisonderwijs door corona. „Het was een uitdaging voor ons als collega's en op sommige momenten best pittig. Maar we hadden geen keus en moesten met elkaar door en dat is heel goed gegaan. Zelf werk ik hierdoor inmiddels bijna vier dagen, meer dan ik eigenlijk wilde. Toch ga ik elke dag met heel veel plezier. Het werk heeft mijn passie, dat was in de winkel ook zo, maar hier kom ik pas echt uit de verf! Ik ben erg flexibel. Als het moet sta ik voor de klas, hoewel ik daar nog niets eens volledig voor ben opgeleid. Maar soms kan het niet anders, bijvoor-



☑ Willemijne samen met Doris, die behalve haar eigen dochter ook één van haar leerlingen is.

beeld omdat iemand ineens ziek is. Het is fijn dat ik dan in het rooster kan zien welke lessen er aan de beurt zijn voor die klas. Dan volg ik gewoon dat programma. En als ik per ongeluk niet weet wat er moet gebeuren, dan verzin ik wel wat. Ik vind dat niet spannend, ik kan á la minute wat bedenken. Het gaat me gemakkelijk af!"

EERST VAKANTIE

Het is Willemijnes collega's ook opgevallen hoe getalenteerd ze is. „Ze stimuleren me enorm om alsnog de pabo te gaan doen, zodat ik ook echt als leerkracht voor de klas kan. Ik twijfel nog erg of ik dit moet gaan doen. Het volgen van een opleiding is niet gemakkelijk, naast een baan en een gezin. Ik vind

mijn werk nu bijzonder leuk en ja, ik werk onder mijn niveau, maar tot nu toe vind ik dat geen enkel probleem. En dat ik daardoor minder geld verdien, kan me ook echt niks schelen. Maar ik begrijp wel goed dat ze me stimuleren. Ik heb het zeker in me zitten, de stap naar het onderwijs is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Over de vervolgstap ga

ik nog even nadenken. Eerst even lekker genieten van de vakantie en daarna zien we wel weer verder!"